

Op stap door de Joodse wijken van Antwerpen

Dagprogramma

- Rond 10u worden jullie verwacht in het Lindler Hotel, Lange Kievitstraat 125. Je krijgt er een stratenkaart en een korte uitleg over het verloop van de dag.
- De wandeling start om 10.30u en gaat richting Oostenstraat. Onderweg zijn er enkele bezienswaardigheden en het stadspark.
- Om 11.30u ontvangt Naftuli Pollak van de synagoge Romi Goldmuntz (op de hoek van de Van den Nestlei en de Oostenstraat 2) jullie voor een bezoek. Tijdens de rondleiding vertelt de Joodse gids over de synagoge en het jodendom.
- Daarna gaat de uitstap richting de wijk Joods Antwerpen.
- Tussen 12.45 en 13u komen jullie aan bij Hoffy's, Lange Kievitstraat 52. (Belangrijk: jullie moeten vooraf doorgeven of jullie ter plaatse gaan betalen of een factuur willen.) De lunch duurt ongeveer 2 uur waarbij jullie ook uitleg krijgen over de joodse tradities en eetgewoonten.
- Daarna neemt Erwin jullie verder op wandel richting Diamantwijk en sta je stil bij de synagoge Beth Moche in de Hovenierstaat.
- Het programma wordt afgesloten om 15.45u.

Menu

Voorgerecht

Lepel met salade
Gefillte fisch met gerookte zalm
Toast met humus
Tasje soep van de dag

Hoofdgerecht

Sefardische kip
Mini-moussaka met vlees & verse tuinkruiden
Latkes (aardappelrösti)
Mix van groenten
Groenteterrine

Dessert

Fruitsla, aardbeienmousse of appelgebak, met ijs